

DE CU-SGP-FRACTIE IN ROTTERDAM TART HET STAATKUNDIG GEREFORMEERDE GEDACHTEGOED

Al jaren vormt de SGP in de gemeenteraad van Rotterdam één fractie met de ChristenUnie. Dat dit met behoud van beginselen niet mogelijk is, weet eenieder die enigszins op de hoogte is van het gedachtegoed van de ChristenUnie. Eén van de belangrijkste kernpunten van de CU is immers publieke godsdienstvrijheid voor alle religies. Aan dit kernpunt geeft de CU-SGP-fractie in Rotterdam uitdrukkelijk, ja zelfs op provocerende wijze handen en voeten. Wat is het geval?

Bewaken

Naar aanleiding van de op 7 januari 2015 gepleegde dodelijke terreuraanslag op het hoofdkantoor van het satirische tijdschrift *Charlie Hebdo* in Parijs door enkele mohammedaanse extremisten verschenen op Facebook oproepen om - evenals in Zweden - moskeeën in brand te steken. Dit vormde voor het Rotterdamse CU-SGP-raadslid de heer S. Sies aanleiding om zich publiekelijk aan te bieden aan de Rotterdamse moskeeën als bewaker tijdens het vrijdagmiddaggebed. Want, zo zei hij: "De vrijheid van godsdienst mag voor eenieder die een vredige samenleving nastreeft, op geen enkele wijze ter discussie staan. Gelovigen moeten in alle rust en veiligheid samen kunnen komen en als dat voor sommigen niet langer mogelijk is, dan vind ik het belangrijk dat we voor hen in de bres springen." Omdat de moskeeën vonden dat het dreigingsniveau niet echt toegenomen was, ging het bewaken niet door. Maar "mocht het uit de hand lopen, dan zullen wij er staan en ik hoop met mij velen", aldus Sies.

Dit alles staat echter geheel haaks op het Bijbels gedachtegoed, zoals onder meer verwoord is in artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Schrift leert ons immers dat het de taak en de plicht van overheden is om afgodstempels zoals moskeeën uit de publieke ruimte te weren en te sluiten. De heer Sies doet precies het tegenovergestelde. In plaats van de overheden op te roepen om de moskeeën te sluiten, springt hij voor de mohammedanen in de bres zodra zij niet meer in alle rust in hun afgodstempel samen kunnen komen.

Manifest

Op zijn initiatief hebben op 20 januari 2015 tientallen leiders en vertegenwoordigers van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Rotterdam een manifest ondertekend waarin zij uitspreken dat er in Rotterdam ruimte is voor iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwing, dat zij elke vorm van geweld consequent afkeuren en dat zij actief stappen ondernemen om begrip en respect voor anders levenden te bevorderen binnen de eigen gemeenschappen." De ondertekenaars van het manifest verklaarden zich "solidair met elkaar". Ook verklaarden zij "dat de rechten van vrijheid van godsdienst en meningsuiting een groot goed zijn, die wij voor onszelf en voor anderen verdedigen." Onder de ondertekenaars bevonden zich vertegenwoordigers van allerlei moskeeën, enkele Joodse gemeenschappen, het humanistisch verbond, een roomse parochie, enkele evangelische gemeenten, een hindoebeweging enz. Kortom, een mengelmoes van afgodische, valse en antichristelijke religies en die van de waarheid zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enigheid vervreemd zijn. Daarom is ook dit een stuitende actie waarin alle religies op één hoop gegooid worden; aan alle religies worden gelijke rechten in de publieke ruimte toegekend. Dat men 'het recht in eigen hand nemen' wil tegengaan en het aanzetten tot geweld afwijst, is goed, maar zich solidair met elkaar verklaren en het beschermen van een ongebreidelde godsdienstvrijheid in de moderne zin van het woord, dat gaat mijlen te ver. Dat is in strijd met Gods



De heer S. Sies^b. Zijn initiatieven op het punt van godsdienstvrijheid stroken niet met de staatkundig gereformeerde beginselen.



De grote Essalammoskee in Rotterdam-Zuid^a, waarin de Rotterdamse CU-SGP-fractie recent een integratiedebat gehouden heeft.

Woord en Wet. Dat tast de ere Gods aan. De ware God alleen - Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft - komt immers alle eer toe. Daarom mogen we Hem en Zijn dienst in de publieke ruimte niet op één lijn stellen met de afgoden en hun dienst.

In de Essalammoskee

De boodschap die de heer Sies met het bewakingsaanbod de media instuurde, stemt tot droefheid en de

boodschap die van het manifest uitging, niet minder. Maar nog schokkender is toch wel het feit dat op 5 februari jongstleden de Rotterdamse CU-SGP-fractie een integratiedebat gehouden heeft in nota bene een afgodstempel, namelijk in de grootste moskee van Nederland, de Essalammoskee in Rotterdam-Zuid. Dit is met het oog op de ere Gods en Paulus' bevel om van de afgodendienst te vlieden (1 Kor. 10:14) ronduit verwerpelijk en komt zonder meer provocerend over ten aanzien van hen die het staatkundig gereformeerde gedachtegoed huldigen.

Daarnaast blijkt uit niets dat de CU-SGP-fractie in het kader van de integratieproblematiek de Rotterdamse overheid wil oproepen om een zodanig beleid te ontwikkelen dat immigranten met het Evangelie in aanraking worden gebracht. Ook de eis dat immigranten - evenals autochtonen - zich aan de Tien Geboden hebben te houden, lijkt bij de Rotterdamse CU-SGP-fractie geheel afgedaan te hebben.

Ten slotte

Al met al moge duidelijk zijn dat de drie genoemde acties van de Rotterdamse CU-SGP-fractie geheel haaks staan op de op Gods Woord gegronde staatkundig gereformeerde beginselen. Dit mag dan ook niet op zijn beloop gelaten worden! We willen daarom het SGP-hoofdbestuur en de SGP-Tweede Kamerfractie oproepen om krachtig afstand te nemen van deze Godonterende acties. Uit dit artikel blijkt ook duidelijk hoe onverantwoord een stem op een CU-SGP-lijst is.

Het bestuur

Fotoverantwoording:

- a) By Skunk nl (Own work) [CC BY-SA 3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>)], via Wikimedia Commons
- b) Foto Twitter

Artikel gepubliceerd in het februarinummer van In het Spoor, p. 59-60