

STEMMEN OF THUISBLIJVEN?

Op Deo volente 23 mei 2019 worden er in Nederland weer Europese verkiezingen gehouden. Misschien bent u ook van plan om te gaan stemmen? Dan willen wij u vragen om de volgende zeven punten aangaande de EP-verkiezingen eens aandachtig door te lezen en serieus te overwegen.



1. DE GRONDSLAG IS ONBIJBELS

Wist u dat de grondslag van de Europese Unie (EU) en van haar organen zoals het Europees Parlement (EP) geheel on-Bijbels is? Het EP is volledig gebaseerd op humanistische verdragen waarin volkssoevereiniteit het uitgangspunt is en waarin aan de Franse Revolutie met haar leus van 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' hulde wordt gebracht. Naar God en naar Zijn Woord als hét richtsnoer wordt niet gevraagd. De eed wordt niet afgelegd. Participeren in het EP houdt daarom in een erkennen van de volkssoevereiniteit als uitgangspunt en een miskennen van God!

2. OPRICHTEN VAN EEN NIEUWE TOREN VAN BABEL

In de EU-verdragen en in de praktijk wordt de in Adam gevallen en verdorven mens bewierookt. Vertrouwend op de menselijke rede, overlegkunst en op de reeds gesloten EU-verdragen denkt men een Europese 'heilstaat' te kunnen realiseren waarin vrede, welvaart, vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit heersen, en acht men zich in staat om van de EU een wereldmacht te maken. In plaats van weder te keren tot God tracht men zo in goddeloosheid een nieuwe toren van Babel op te richten. Wie in het EP participeert en gaat stemmen, helpt daaraan mee!



3. GEEN PARTICIPATIE IN, MAAR OPHEFFING EN UITTREDING

Als schutsmuur rondom de kerk van de Reformatie heeft God de Nederlandse staat doen ontstaan. De ware religie én ons zelfstandig volksbestaan - waarvoor onze vaders goed en bloed overgehad hebben! - heeft Hij ons door een weg van onmogelijkheid geschonken. Gezien dit wonderlijk ontstaan en voortbestaan van ons land was het snood ondankbaar om zoveel van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU af te staan. Ook is het nauw verzwageren met antichristelijke landen in de EU zondig. Opheffing van het EP en uittreding uit de EU is daarom de weg: een next!

4. NIET IN HET EP, MAAR IN DE TWEDE KAMER

Het is tegenstrijdig om tegen de Europese eenwording te zijn en toch zitting te nemen in en te stemmen voor het EP dat juist als doelstelling heeft een steeds hechter verbond en een steeds verdergaande integratie van de Europese volken tot stand te brengen. En wie een orgaan of instelling wil opheffen, neemt geen zitting in zo'n orgaan. Waarom dan wel in het EP? We moeten niet in 'Brussel', maar in 'Den Haag' zijn om te pleiten voor het terugnemen van de aan 'Europa' overgedragen delen van onze Nederlandse soevereiniteit. Juist dáár moet erover beslist worden!



5. MEEDOEN IS MEEBOUWEN

Een pleidooi voor afbraak van de EU tot een samenwerkingsniveau zonder supranationaal beleid en supranationale organen wordt uit de mond van de CU/SGP-eurofractie beslist niet vernomen. Zij stelt zich **niet ronduit eurosceptisch**, maar positief-kritisch op. Zo bouwt men mee aan het moderne Europese Babel. Zo loopt men mee op een weg waarin ons land 'Europees vlees' tot zijn arm stelt en waarin men het vast verbond met de Potentaat der potentaten dat prins Willem mocht sluiten, terzijde schuift. Meedoen is hoe dan ook meebouwen aan de Europese integratie!

6. GEEN VERANTWOORDE LIJST OM OP TE STEMMEN

Er is bij de komende EP-verkiezingen geen enkele lijst waarop we Bijbels verantwoord onze stem kunnen uitbrengen. Want het huidige CU/SGP-euroverkiezingsprogramma is geenszins staatkundig-gereformeerd en de CU/SGP-kandidatenlijst propageert met **zes vrouwen** erop openlijk de moderne emancipatie. Bovendien vindt het geven van een goed getuigenis van Gods heilzame geboden en het terugroepen *tot de Wet en tot de Getuigenis* in het EP door de CU/SGP-eurofractie **uiterst zelden** plaats! Ook is de CU sterk verwaterd. Kortom: **verantwoord stemmen gaat niet!**



7. TE ZEGGEN DAT NEDERLAND BUITEN DE EU GEEN TOEKOMST HEEFT, IS GOD MISKENNEN!

Luister wat ds. Zandt zei: "Een verenigd Europa zou volgens velen uitkomst brengen. Sommigen van hen zijn daarin zelfs zover gegaan, te beweren, dat Nederland geen toekomst meer zou hebben, indien het niet in een Europees verband en verbond trad. Aan God, Die het kleine Nederland eenmaal door Zijn genade tot een belangrijke mogendheid heeft gemaakt, werd daarbij door hen niet gedacht. Zijn Naam werd niet eens genoemd en naar Zijn genade en bijstand werd niet gevraagd." Maar is vrede en eendracht tussen Europese landen dan geen begeerlijk goed? Ds. Zandt: "het streven daarnaar gaat in deze eenheidsbeweging niet alleen buiten God en Diens geopenbaarde Woord om, maar loopt er zelfs lijnrecht tegenin. (...) Zeer terecht heeft in de oude Christelijke kerk en die der Reformatie de stelregel gegolden dat het streven naar vrede goed en prijzenswaardig is, maar als zulks met miskenning van God geschiedt, zondig en afkeurenswaardig." Daarom mogen we niet aan het EU-gebeuren meedoen!

**WERK NIET MEE AAN HET MODERNE EUROPESE BABEL.
GA OP D.V. 23 MEI NIET STEMMEN!**

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het gratis te verkrijgen Europeanummer van *In het Spoor*, een uitgave van de Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen. Bel: 0115 - 611039 (b.g.g.: 06-22626140) of mail: inhetspoor@kliksafe.nl. Of vraag het aan via het contactformulier op www.inhetspoor.nl.